



Gaspésie / Gaspé Peninsula, Quebec

Een prachtige weg brengt je volledig rond het schiereiland met uitzichten op de St. Lawrence Rivier/Baai



Gaspésie (Gaspé Peninsula) is een schiereiland in het zuidoosten van de Canadese provincie Quebec. Het schiereiland beslaat een oppervlakte van ongeveer 29.500 km² en wordt begrensd door de Saint Lawrence rivier in het noorden, de Saint Lawrence Baai in het oosten, de Chaleur Baai in het zuiden en de rivier Matapédia in het westen.

De noordelijke uitlopers van de Appalachen strekken zich over het gebied uit.

Het Chic-Choc Gebergte, dat een onderdeel van de Appalachen is, heeft als hoogste punt de top van de Mont Jacques-Cartier, gelegen op 1.268 meter boven de zeespiegel.

Gaspésie wordt gekenmerkt door vele kleine dorpjes die vooral langs de kust liggen.

Het was bij het huidige plaatsje Gaspé dat de ontdekkingsreiziger Jacques Cartier op 24 juli 1534 Nieuw-Frankrijk voor zijn moederland claimde.

De hoogtepunten in mijn optiek:



[Parc National de la Gaspésie](#), een spectaculaire natuurpark en omvat de Chic-Choc en McGerrigle Mountains. Je kunt er geweldig wandelen, kamperen en kajakken (Lac Cascapédia).

Bijzonder zijn de kariboes die er leven, het is de enige kudde ten zuiden van de St. Lawrence-rivier.

In het Interpretation Center aan Route 299 is meer informatie beschikbaar. Het nationale park ligt dicht bij Sainte-Anne des Monts aan de noordkust van het Gaspé-schiereiland.

[Parc National Forillon](#), beslaat de noordoostelijke punt van het Gaspé-schiereiland. Bezoekerscentra zijn in L'Anse au Griffon en bij Penouille. Ook is er een Interpretation Centre, aan de oostzijde. De ruige, tot tweehonderd meter hoge kliffen trekken veel vogels en in het binnenland leven beren, vossen, herten en elanden. Bezoek ook zeker het idyllische strand van Cap Bon Ami. Als je een beetje geluk hebt kun je gewoon vanaf de weg walvissen zien zwemmen.



Het plaatsje **Gaspé** heeft een aantal bezienswaardigheden zoals: [Musée de la Gaspésie](#), waar je de geschiedenis van het schiereiland kunt beleven. Een andere leuke manier om het verleden te verkennen is door de zes kilometer lange [Gaspé Heritage Trail](#) te wandelen, die langs de belangrijkste historische gebouwen en locaties voert, waaronder het Jacques Cartier Monument.



Percé voor mij het leukste plaatsje langs de kust en hoofdzakelijk bekend om Rocher Percé (Percé Rock), een vrijstaande kalkstenen rots in het water van maar liefst 88 meter hoog en 475 meter lang. Bij laagtij is de rots toegankelijk via een zandbank. Percé zelf werd rond 1930 populair onder Canadese kunstenaars en ook tegenwoordig zijn er nog veel kunstgalerijen te vinden.

Vlakbij ligt een andere toeristische trekpleister: [Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé National Park](#), waar zich de grootste kolonie Jan-Van-Genten bevindt, meer dan 300.000 Jan-van-Genten broeden hier hun eieren uit. De vogels zitten aan de andere kant van het eiland. Dus als je ze wilt zien, dan moet je er wel een kleine wandeling voor over hebben. De kortste route is 5,6 kilometer (heen en terug) en het stinkt er behoorlijk.



Via deze [website](#) kun je ook excursies boeken naar Percé Rock en Bonaventure Eiland maar ook walvistorchten kun je hier doen.

Er zijn hier een aantal hotels en B&B maar mijn favorieten hotels zijn:

[Riôtel Percé](#) & [Hotel La Normandie](#) En waarom deze 2? Omdat we in de eerste een king bed vonden in een super de luxe kamer met balkon en prachtig uitzicht (zie de foto hierboven) maar het eten is hier wat minder in mijn optiek. En daar komt nummer twee in beeld want de keuken was er tijdens mijn bezoek in 2013 echt top.

Maar moet wel eerlijk toegeven dat ze beide behoorlijk aan de prijs zijn.

Gelukkig zijn er meer mogelijkheden voor als je iets goedkopers zoekt.

Pit Caribou Brouwerij, opgericht 2007.

Pit Caribou, een waanzinnig lekker biertje van de tap of uit de fles.



Francis Joncas, Benoit Couillard en Gilles Blanchet openen de enige microbrouwerij in het oosten van Quebec met de missie om kwaliteit bieren te bieden door gebruik te maken van hun lokale middelen. Ze huren een deel van een voormalige verwerkingsfabriek voor zeehonden in L'Anse-à-Beaufils, een vissershaven voor kreeftenboten in de stad Percé.

Met de oude gemodificeerde boerderij apparatuur, brouwen ze hun eerste 2 bieren en worden op de markt gebracht op 23 juni 2007.

De "Blonde de l'Anse" en het "Bonne Aventure" worden eerst in het vat gedistribueerd naar de enige aangrenzende bar. In de jaren erna wordt het assortiment uitgebreid

Inmiddels bestaat het bedrijf 12 jaar en laat me je zeggen dat het verrukkelijke biertjes zijn dus als je op het Schiereiland Gaspésie bent bestel dan vooral een Pit Caribou

Beschikbaar zijn ze het hele jaar door in diverse bars/restaurants in Quebec en ook in sommige supermarkt/winkels wordt het biertje verkocht.

Santé

Met vriendelijke reisgroet

Hedy Talens

[Reizenmeer Blog](#) / [Reizenmeer Canada](#) / [Reizenmeer Fotografie](#) / [Reizenmeer.com](#)

